



ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ
Η ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ



ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ



Βλέπουμε επανειλημμένα φρικτές περιπτώσεις δηλητηριασμένων αδέσποτων γάτων στους δρόμους. Αυτές οι γατούλες, πολλές είναι στείρωμένες, φροντίζονται και ταΐζονται από φιλόζωους. Αυτές οι γατούλες δεν ενοχλούν κανέναν. Η κοινότητα του φιλοζωικού σωματείου **Let's Be SMART** δεν μπορεί να ανεχθεί τέτοια κτηνώδη πρακτική και συμπεριφορά! Τα ζώα έχουν δικαιώματα, όπως και οι άνθρωποι. Είναι πλάσματα με συναισθήματα που ζητούν ΜΟΝΟ νερό, φαγητό και ένα ασφαλές μέρος να μένουν. Δεν βλάπτουν κανέναν, έχουν μόνο αγάπη να προσφέρουν και προσφέρουν ακόμη και πολλά οφέλη για την υγεία για εμάς, τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος, που τους στέρησε το φυσικό τους περιβάλλον, για να χτίσει τις πόλεις του, έχει ηθική υποχρέωση να νοιάζεται για αυτά και να αφήνει τους φιλόζωους να κάνουν το έργο τους και να παλεύουν για τη βελτίωση της ζωής των αδέσποτων, η οποία στην Ελλάδα εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης είναι τραγική.

Λύση στον υπερπληθυσμό των αδέσποτων γατιών και σκυλιών δεν είναι η θανάτωσή τους αλλά ο έλεγχος των γεννήσεων τους μέσω της στείρωσής τους! Με αυτόν τον τρόπο τα ζώα ζουν μία υγιέστερη ζωή χωρίς να ταλαιπωρούνται από τις απανωτές γέννες που έχουν ως αποτέλεσμα χιλιάδες νέα αδέσποτα κάθε χρόνο. Το φιλοζωικό σωματείο Let's Be SMART μπορεί να σας βοηθήσει να στείρωσετε κάποιο γατάκι ή σκυλάκι.

ΚΑΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. Η δηλητηρίαση αθώων πλασμάτων δεν είναι λύση! Σύμφωνα με το νόμο 4039/2012 (ΦΕΚ Α-15/2-2-2012), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4235/14 (ΦΕΚ 32/11-2-2014), η κακοποίηση ή η θανάτωση ζώου τιμωρείται με φυλάκιση 18 μήνες και χρηματική ποινή από 5.000 έως 30.000 ευρώ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή καταγγελία κάποιου περιστατικού κακοποίησης ή δηλητηρίασης ζώου, μπορείτε να καλείτε στο 69 420 31 950

Η Αγάπη Για τα Ζώα Φέρνει ΕΙΡΗΝΗ Στους Ανθρώπους

